

Tur til Nittedal, Norge 26. - 28. august 2016

Tidligt om morgenen drog 13 vævepiger sammen med 4 supportere afsted med tog og færge til Helsingborg for at nå en bus til Oslo. Efter 6 ½ timer uden stop nåede vi Oslos hovedbanegård midt i fredagens myldretid. Med held fandt vi toget til Nittedal og ankom ca. kl 17.15. Endelig kunne vi bruge bentøjet igen, så det var dejligt at kunne parkere bagagen i et par biler og gå de ca. 500 m. til vores venskabs forenings hems på 1. sal af en stor klubhus. Her fik vi først kaffe og kage og senere en buffet og mødte de forskellige værter der havde åbnet deres hjem for os i to nætter.

Næste morgen, efter morgenmad privat blev vi kørt til p-pladsen ved Aas Gårds golfklub. Her blev vi fordelt i færre biler og kørte forbi en bom. Vi kørte ca. en time på en smal ujævn skovsti med mange huller rundt om Råsjøen. Den kortere vej var bleven ødelagt af oversvømmelse. Vi var på vej til Jagtslots område på Råsjøen, som ikke umiddelbart var i sigte. Vi kom til en klynge af 3 – 4 røde træbygninger. Gik op til den, der fungerer som restaurant og fik kaffe og kage. Vejret var perfekt så vi kunne sidde ude og nyde omgivelserne. Vi blev delt i fire grupper af 10 og sendt afsted til en guidet tur rundt om selve slottet og hørte om stedets historie.



Slottet

Jagtslottet Råsjøen blev bygget i årene 1910 – 1916 af familien Fearnley på Aas Gård som fritidsbolig. Den er stadig i Fearnley familiens eje og kun meget, meget sjældent åben til besøgende men bruges af familien privat til højtiderne. Det er et stort træbygning der ligger flot lige ved søen.

Efter besøget på slottet fik vi frokost på restauranten: en flot kartoffelsalat, en grønsalat og lige så mange gedepølser fra grillen udenfor som vi kunne få ned. Igen med kaffe og kage til dessert.



Kl var lidt mange, men vi kørte den lange skovvej tilbage til p-pladsen og blev omrokeret i de forskellige biler. Så kørte vi til Smedstua Gård hvor husflidshåndværker Kari Lassen Aas holdt åbent værksted, Vevknuten. Den var fyldt med farverige vævede ting, vævearbejde i gang på de 6 væve, glasting og meget andet som vi kunne købe, bl. a. vævegarn og væveudstyr. Og igen kunne vi få kaffe og kage.



Vi kørte tilbage til vores værtsboliger og havde ca. 2 timer til hvil inden vi skulle tilbage til Hemsens hvor der var flot dækket op til festmiddag kl. 19.00. Til alt held var den store stuesal udlejet til en konfirmations fest. Konfirmanden stod ved døren i sin flotte bunad (folkedragt) sammen med endnu en bunadklædt ung pige. Sikke et flot syn!

På Hemsens stod der et dækket lang bord med hvide duge og flotte små buketter som satte stemning for den hyggelige festmiddags aften.



Maden hentede vi i det ny indrettede køkken og snakken kom hurtigt i gang. Efter hovedretten brød vi op for en lille vandrepause. Det var en god ide at ryste plads i maven til de fire forskellige kager, der kom på kagebordet til dessert. Bjørk holdt en rørende tale der inkluderede et digt fra en strikkebog. Og så sendt hun en lille kurv rund. Med i den var små blomster som hun havde knipplet til os, en til hver. Helle blev hajakket til at danse en flot mavedans som vi alle nyd. Så modtog hun, som bestyrelses suppleant, en flot Nittedal Husflidslaug plakat der skal hænge i væveoasen. Grit holdte takketale og præsenterede vores gave. Det var en stor, meget tung, gammel skytte. Man ville ønske at den kunne fortælle om dens oplevelser i væveverdenen.

Ca. kl 22.00 tog vi sammen med vores værter hjem. Therkild og jeg kom hjem til en glødhed pejs på terracen med levende lys og vand rislende i vandkunsten. Bodil pakkede os ind i tæpper og husbonden Jan serverede øl og snaps. Vi havde det som blommerne i æg!

Vores sidste dag efter morgenmad tog vi afsted til Burås Gård i Hakadal for at besøge Cathrine Rasmussen som er kunsthåndværker med stoftryk som speciale. Vi blev delt i to grupper for at se hende på arbejde i sit atelier. Mens halvdelen ventede fik de en sandwich og kage plus kaffe i cafeen hvor der også var en kæmpe stor pejs og kunsthåndværk til salg. Se mere om kunstneren på hendes hjemmeside: <http://cathrinerasmussen-weebey.com>



Stoftrykker Cathrine Rasmussen

Til slut ved besøget uddelte Grit det nyeste nummer af Islæt og vores togbilletter fra Hakedal til Oslo. Vi vinkede farvel til hanen med sin mage der vandrede frit på græsplanen og kørte til Hakedal Station hvor vi kunne besøge det flotte udsalg af husflid som foreningsdamer holder åben hver weekend mellem 12.00 og 16.00. Mon ikke alle lommer blev tømte for norske kroner?

Toget kom kl. 14.05 og vi skulle tage afsked med vores værter. Slut på en begivenhedsrig weekend hvor båndene ved vores venskabsby blev bundet fast på ny.

Så kom det lange tog, bus og færge tur tilbage til vores egne hjem. Therkild og jeg nåede vores hoveddør lige da klokken slog midnat.

Vi har nu fået besked om en tosides artikel i avisen Varning (Nittedals blad) med overskrift "Deilig a være dansk i Nittedal" fra d. 3. september. Med lidt held kan vi måske få fat i et kopi til vores arkiv. For det var virkelig dejlig at være dansk i Nittedal.

---Marlene P.